



Tijd om te kiezen!

Drie jaar geleden zat ParaVisie met een divers gezelschap aan tafel om het thema '2012', het jaar waarin de Mayakalenders aflopen, te bespreken. Het artikel dat daaruit voortkwam droeg de titel 'Het komt er nú op aan'. In hoeverre is de afgelopen jaren deze urgentie toegenomen en hoe schat dit panel van experts de huidige situatie en de nabije toekomst in? Komt er een doorbraak of volgt verdere afbraak?

Eén ding is helder: de keuze is aan ons! **TEKST: NIELS BRUMMELMAN**

Wij verkeren in een mondiale noodtoestand. Dat is geen vaststelling van een verstokte doemdenker, maar eentje die getuigt van *common sense* of gezond verstand. Op alle mogelijke terreinen des levens lopen wij tegen grenzen aan. Het economische systeem staat op instorten, de politiek heeft het vertrouwen van de burger verloren en de manier waarop het milieu wordt geëxploiteerd is totaal onhoudbaar. Ondertussen maken de media ons depressief, de gezondheidszorg ons ziek, het onderwijs ons dom en vragen wetenschappers zich af wat ze eigenlijk wél zeker weten. Kortom: de chaos regeert. En dat verbaast de deelnemers aan de door ParaVisie georganiseerde discussie over 2012 allerminst. Willem Claudemans, die onder andere het 'Talentenspel' ontwikkelde: "Vanwege energieën die ons vanuit de kosmos bereiken, wordt alles momenteel opgetrild. Systemen die gebaseerd zijn op oude waarden en nog niet toe zijn aan verandering, krijgen het moeilijk. Kijk ook maar naar een instituut als de Kerk. Het betekent dat de mens, die door deze systemen vermorzeld dreigt te worden, gedwongen wordt naar binnen te kijken voor werkelijke houvast."

DE KRACHT VAN ONTKENNING

'De crisis in de wereldeconomie is een onverbidde-lijke metafoor voor de ineenstorting van ons stelsel van normen en waarden. Onze enige hoop is gelegen in een fundamentele herbezinning op de waarden die ons de afgelopen dertig jaar tot richtsnoer hebben gediend.' Aldus de Nigeriaanse romanschrijver Ben Okri in 'The Times' van 30 oktober 2008. Met andere woorden: voordat überhaupt aan een mogelijke genezing van de kwaal gedacht kan worden, is het noodzaak te achterhalen waardoor zij is ontstaan. Door oude waarden vervolgens door nieuwe te vervangen, ontstaat ruimte om te bouwen aan een nieuwe wereld. Maar eerst dus de vraag: waar ging en gaat het mis? Fred Butter, van wiens hand het afgelopen jaar het boek '2012. Speurtocht naar het ware verhaal' verscheen, heeft wel een idee: "Die hele grote systemen passen ons mensen niet. We verdwalen, voelen ons genegeerd en onbegrepen en ervaren geen verbinding. Het is tijd voor een economie op armlengte, waarbij we elkaar kennen en weten voor wie of wat we ons inspannen." José de Graaf, die samen met Paul Liekens '2012... en daarna?!' schreef, heeft het in dit verband over het gebrek aan menselijke maat. Voor een deel legt zij de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie bij de

reguliere media. Nieuwe, baanbrekende initiatieven zouden stelselmatig genegeerd worden ten faveure van oppervlakkige en sensationele berichtgeving. Astroloog-econoom Han van Straaten haakt daar graag op in: "Wat mij opvalt is het contrast tussen twee ontstane werkelijkheden. Aan de ene kant wordt de grote 'niets aan de hand' show opgevoerd en lijkt alles op de oude voet door te gaan, terwijl aan de andere kant iedereen voelt en weet: dit gaat fout. De kracht van ontkenning van wat er nu speelt is enorm. Maar deze kan uiteindelijk het onvermijdelijke niet verhinderen. De planeetstanden zijn nu eenmaal zoals ze zijn. Dat betekent dat we tot 2015 te maken hebben met een unieke mogelijkheid om als mensheid door het venster te springen en een kwantumsprong te maken." Willem: "Het is wonderlijk, maar voorlopig zijn de aangedragen oplossingen schijn, tijdelijk en gebaseerd op oud denken. Het blijft bij restauratie. Ik vraag me af hoeveel *eye-openers* we nodig hebben..."

EROP OF ERONDER

In Nederland lijken we het, zeker in vergelijking tot andere gebiedsdelen van de wereld, relatief goed te hebben en voornamelijk weinig nadelen te ondervinden van de zojuist geschetste mondiale crisis. Een eenzijdig beeld volgens kenner van de Mayakalender Peter Toonen: "Vergis je niet, Nederland ligt onder een zware deken van elektrosmog. We worden van alle kanten, via *chemtrails* óók vanuit de lucht, murw gebeukt. Het internet, de 'iPod', de 'iPad' of hoe die dingen ook allemaal heten... ze houden ons in slaap. Daarnaast doen fabrikanten, producenten en mediagnaten er alles aan om ons in de lage driften te duwen. Iedere dag, elk uur, nee iedere seconde wordt op onze emoties ingewerkt en worden we verleid door hun producten en producties. Geloof me, hier in Nederland wordt niet meer geleefd. Hier word je geleefd. En ondertussen moeten we die cruciale keuze maken tussen ego of ziel. Ga er maar aan staan. Door openheid van zaken te geven hoop ik, en met mij vele anderen, de onwetendheid over onze werkelijke situatie te verkleinen. Zodat we tot bewustzijn komen en werkelijk uit vrije wil een keuze kunnen maken tussen licht en donker." Han: "Blijkbaar is het nog nodig dat we toegedekt worden door allerhande vervuiling, medicijnen en elektronica en ons blijven identificeren met materie, de zintuigen en het ego. Dat zal net zolang doorgaan totdat onze ziel er genoeg van krijgt en ingrijpt. Als we dat punt bereiken, gaat het hart ►

'Tot 2015 hebben we te maken met een unieke mogelijkheid om door het venster te springen en een kwantumsprong te maken'



▲ Willem Glaudemans

weer spreken." Willem sluit zich hier volledig bij aan, maar wil aanvullend wijzen op de verplichting die ieder mens wat hem betreft heeft om zich spiritueel te ontwikkelen: "We hebben iedereen nodig om het dubbelte de goede kant op te laten vallen. Ieder die op een hoger niveau trilt, helpt anderen immers via resonantie hetzelfde te doen of te ondergaan. Zo bereiken we eerder de kritische massa die nodig is voor een fundamentele bewustzijnsomslag. Echt, het is erop of eronder. Het speelkwartiertje is voorbij."



▲ Fred Butter

NIEUWE MYTHE

De cultuur van het 'ik' regeert onze planeet, zeker hier in het Westen. Met de komst van sociale media als 'Facebook' en 'Twitter' lijkt deze menselijke uitingsvorm zijn apotheose inmiddels te naderen. En dat terwijl doorgeslagen egogerichtheid zonder twijfel aan de wortel van al het kwaad staat. Toch moeten we onze eigen rol in het transformatieproces zoals dat nu gaande is niet overschatten, zo vindt Peter: "Er is momenteel hooggeladen energie uit het hart van de Melkweg naar ons onderweg. Wij zijn als mens uitgenodigd op dit feestje van kosmische ascensie. Heb je om wat voor reden dan ook geen zin om te komen of staat het gebeuren je niet aan? Dan ga je naar een ander partijtje. Zo simpel is het. Eén ding is zeker: hier gaat alles veranderen. Jij mag kiezen: blijf ik in mijn kop zitten of verbind ik me met mijn hart? Blijf ik in angst of omarm ik liefde?" Een positieve bewustzijnsverandering is van cruciaal belang en dringend nodig. Oude waarden als individualiteit, verzamelen, competitie en groei keren zich tegen ons. Huiselijk geluk gebaseerd op vervuiling, verbruik van fossiele brandstoffen en een stroom aan artikelen - het zogenaamde paradijs van de consumptie maatschappij - kan niet in stand worden gehouden. Het is tijd voor een nieuwe mythe, zoals Han dat in de bundel 'Verandering in de lucht?' van uitgeverij 'Tattwa' stelt. Een mythe die een fris model van menselijk geluk beschrijft, maar nu gebaseerd op de beginselen van hoger bewustzijn. Gelukkig leert de geschiedenis ons dat menselijk bewustzijn evolueert. Soms langzaam, vaak schoksgewijs. En er zijn de afgelopen jaren de nodige bemoedigende tekenen aan de horizon verschenen. Han ziet ze zelfs in zijn directe omgeving: "In de lokale gemeenschap waarin ik vertoef is men begonnen de principes van de 'Transition Towns' door te voeren. De bevolking is er zelf aan de slag gegaan om hun manier van wonen, werken en leven meer duurzaam te maken. Op de politiek kun je blijven wachten, de echte verandering moet van onderaf geïnitieerd worden. Overigens zie ik



▲ José de Graaf



▲ Han van Straaten



▲ Peter Toonen

ook positieve impulsen uit het bedrijfsleven komen. Het tot beste managementboek van 2012 verkozen 'Gedeeld leiderschap' heeft als motto: 'Je moet delen om te kunnen vermenigvuldigen.'

VRIJE ENERGIE

Peter herkent hetgeen door Han benoemd wordt: zelfs in het bedrijfsleven gist en borrelt het. Zelf is hij ambassadeur geworden van de 'De Blij Bank', een vernieuwende vorm in coöperatief bankieren waarbij geen rente wordt berekend. Peter: "Grote jongens uit het zakenleven stromen toe. Niet vanuit tactische overwegingen, maar vanwege een innerlijke overtuiging. Daarnaast merk ik aan mezelf dat ik veel nadrukkelijker in netwerken participeer. Het geheel is meer dan de som der delen. Samenwerking, verbinding... het zijn geen modebegrippen. Het is de toekomst." Willem: "Daarom ben ik ook zo blij met het internet. Dat heeft voor een werkelijke kentering gezorgd. Zonder dat medium bijvoorbeeld geen Arabische Lente. De betogers op het 'Tahrirplein' in Caïro zeiden letterlijk: 'We zijn de angst voorbij'. En man en vrouw stonden er zij aan zij. Ook een kenmerk van de nieuwe tijd: de verhouding tussen de beide seksen wordt gelijkwaardiger." Dat laatste spreekt José aan. Ze ziet het al voor zich: "Een vrouwelijke economie maakt een eind aan het verticale werken en het fallisch denken. We opereren in cirkels en in horizontale structuren. En houden rekening met toekomstige generaties bij alles wat we doen en laten." Fred vermoedt dat we op de drempel staan van grote ontwikkelingen binnen de energiesector: "Vrije energie, waarbij energiemaatschappijen faciliteren in plaats leveren, ligt binnen het verschiep. En de motor die op water loopt komt eraan!" Peter beaamt dat dergelijke vooruitzichten reëel zijn, maar voegt daar wel aan toe: "Het probleem met dergelijke systemen is dat er geen geld aan te verdienen valt. Neem nou kanker. Ik ben ervan overtuigd dat voor die ziekte allang een geneesmiddel of behandeling beschikbaar is. Maar bij de inzet daarvan dreigt een miljardenindustrie kopje onder te gaan. De oude machten laten dat niet zomaar gebeuren en gaan daarbij letterlijk over lijken." Fred: "Maar genoeg is genoeg. Op diverse fronten zijn we bezig onszelf en onze leefomgeving uit te hollen. We moeten ieder jaar meer produceren om de rente te kunnen betalen. Na tweeduizend jaar schuld aanpraten door de Kerk, liggen we nu bij de bank aan de ketting. Scheld de schulden kwijt en geef de energie vrij en we kunnen in plaats van slavenwerk aan de lopende band eindelijk het werk gaan doen dat aan onze talenten appelleert."

'Jij mag kiezen: blijf ik in mijn kop zitten of verbind ik me met mijn hart? Blijf ik in angst of omarm ik liefde?'

MONDIALE PUBERTEIT

Wanneer het woord talenten valt, spitst Willem zijn oren. De talentencoach formuleert het belang ervan als volgt: "Door zijn talenten te gebruiken krijgt een persoon kennis van zijn missie en gaat hij zijn authentieke plek in de wereld innemen. Hij ontdekt dat zijn geluk samenvalt met zijn dienstbaarheid." Fred: "Koningin Juliana zei het zo mooi: 'Wie ben ik dat ik dit doen mag?' En zo is het. Als je bewust voor dienen kiest, je oprecht beseft dat je hier niet voor je eigen egobevrediging bent, krijg je vanzelf de wind in de rug. De kosmos ondersteunt dan jouw initiatieven." José: "De inca's noemen dat 'Ayni'. Het staat voor dienstbaarheid aan het grotere geheel, in de wetenschap dat we met elkaar verbonden zijn en jouw geluk afhankelijk is van het mijne en omgekeerd." "Pas wanneer het individu begrijpt genoeg te hebben aan zichzelf en niets uit de buitenwereld onmisbaar is voor zijn innerlijk geluk, zal de wereld veranderen", aldus Han. Willem formuleert het net even anders: "Als de innerlijke koning is opgestaan, kan hij ook de buitenwereld gaan besturen." José: "De oude wijzen zeiden het al: 'Politiek is overbodig op het moment dat de mens zichzelf gaat regeren.'" Leren om volledig op eigen benen te gaan staan, dat lijkt de opdracht voor de mensheid van deze en komende generaties. Willem omschrijft deze fase als een mondiale puberteit, terwijl José het over een inwijding heeft. Helemaal alleen hoeven we het echter niet te doen. Han en Willem wijzen op de miljoenen werkloze engelen die er volgens het Ierse engelenmedium Lorna Byrne momenteel zijn. "Omdat wij ze niet om hulp vragen", aldus Han. Willem refereert daarnaast aan goedwillende buitenaardsen, overledenen en meesters als Maitreya die klaar zouden staan om bij te springen. Maar wederom: alléén als wij dat willen en vragen. Willem: "Via alle mogelijke manieren sturen de doden ons boodschappen. Het kan gaan om een bepaald dier dat toevallig je pad kruist, een indringende droom, een bijzondere samenloop van omstandigheden of een fysieke sensatie. Probeer je open te stellen voor



dergelijke communicatie en je gaat het vanzelf zien. Maar enig onderscheidingsvermogen is wel gewenst. Astrale kwaadwillenden liggen op de loer." Alhoewel Peter het bestaan van ongeziene helpers erkent, houdt hij het liever dicht bij huis. Onder instemmend geknik van de rest van de tafel stelt hij: "Wij zelf zijn degenen op wie we gewacht hebben."

Nadat José de lezer van ParaVisie opgeroepen heeft om vanuit dankbaarheid verbinding te leggen met de kosmos, de aarde en de ander, om zodoende te ervaren dat alles deel uitmaakt van één kloppend hart, volgt een ontboezeming van Fred. In 2009 gaf hij tijdens de discussie aan thuis een vlucht koffer met een overlevingspakket klaar te hebben staan voor het geval van een mondiale catastrofe. Deze koffer blijkt nu uitgekapt. Fred: "Van kinds af aan had ik het gevoel dat er rond de leeftijd die ik nu bereikt heb iets groots stond te gebeuren. Ik had echter geen idee hoe of wat en dat maakte me bang. Nu geloof ik niet meer in een vlucht. Wat overgebleven is, is de hoop en het vertrouwen op een betere toekomst. Op een nieuwe mens en een nieuwe aarde." ■

Lezing
Ontmoet Fred Butter en Willem Glaudemans in het weekend van 2 en 3 juni op de beurs 'Paranormaal Alternatief' te Rijswijk.